

JUNI 2024

# Informatieblad



Speciale editie

Onze Sacramentsprocessie in Gerwen gaat weer uit! Het is zondag 2 juni!

Ieder jaar is Sacramentsdag weer een heerlijk gebeuren en een kroon op de instelling van het H. Misoffer en het H. Altaarsacrament op Witte Donderdag, die we dan niet zo uitbundig kunnen vieren, omdat de tijd dringt in verband met het aanstaande lijden van Jezus op Goede Vrijdag. Nu echter zijn we in opgetogen stemming, omdat het zó goed is en tevens terecht, ons geloof in Jezus' woord en onze liefde voor Hem, die zich schuilhoudt onder de gedaante van brood, eens flink te uiten en de liefde van Zijn H. Hart, dat in het H. Altaarsacrament klopt, met wederliefde te beantwoorden! Laten we in deze junimaand eerherstel brengen aan Zijn miskende liefde!

Jezus in de Hemel – en in het Tabernakel – is verheerlijkt en kan niet meer lijden. Maar desondanks kan het Hem zeker niet onverschillig zijn, of Hij van Zijn schepselen eer of smaad ontvangt. We zeggen dan dat het Hart van Jezus lijdt om te kennen te geven, dat Hij zou hebben geleden, als Hij kon lijden. Bovendien heeft Hij toentertijd niet alleen de fysieke en morele pijnen geleden, die Zijn zending als Verlosser met zich meebracht, maar ook door het duidelijke vooruitzicht van o.a. alle zonden, die tot het einde der tijden worden begaan. “Mijn ziel is dodelijk bedroefd. ...” (Mt. 26, 38) Toen heeft Hij eveneens onze genoegdoeningen en ons eerherstel gezien, die zodoende een terugwerkende kracht hebben, en was erdoor getroost. Bij God is geen tijd. Zijn wij engelen van troost in de tijd!

Jezus wil eenheid onder ons zien! Zijn hoogheilige Moeder Maria is verheugd om onze naastenliefde! Deze deugden kan men altijd zo mooi aflezen van de sfeer tijdens het tuinfeest rond de kerk na de Sacramentsprocessie. Houden we het zo! Danken wij God voor deze gelegenheid! En laten we deze deugden onder ons goed gedijen! Het getuigenis van het leven! Deze manier om het geloof te belijden, is wellicht nog belangrijker dan het getuigenis van het woord. Het is mogelijk moeilijker, maar tegenwoordig noodzakelijker dan ooit. De mens gelooft namelijk minder snel aan het voorgepreekte dan aan het voorgeleefde christendom. De daad is nog altijd machtiger dan het woord! Kijken we naar Jezus zelf! Weet u wel, “doe ook gij zo!” (Jh. 13, 15) Het geloof moet levend in ons zijn en ons handelen bepalen.

Van harte welkom in Gerwen!

*Pater Carlo de Beer*

*Op de kaft: de terugkeer van de verloren zoon, geschilderd door Rembrandt van Rijn, vanwege het thema volmaakt berouw in deze editie.*

# De Gouden Hemelsleutel tot het Paradijs



## - volmaakt berouw -

Dit beknopte werkje werd, geholpen door de Voorzienigheid, gevonden op een verformfaaide vijfenzeventig jaar oude kopie, in het Frans geschreven. Het is zonder twijfel de belangrijkste zaak die een katholiek, ieder mens trouwens, ooit zou kunnen lezen – inderdaad, de sleutel tot de hemel. Kennis van volmaakt berouw is vandaag belangrijker dan ooit tevoren, omdat het Sacrament van Boete en Verzoening door vijanden binnen de Kerk werd ‘afgeschafft’ en goede biechtvaders niet altijd en overal beschikbaar zijn.

### Proloog

Bij het zien van dit werkje *De Gouden Sleutel tot het Paradijs* zult u, beste lezer, naar ik aanneem, nieuwsgierig zijn om te zien of de inhoud ervan in overeenstemming is met de titel. Misschien zult u door wantrouwen worden geprikkeld en zich met enige twijfel afvragen of u hier te maken hebt met een van die zogenaamde sensationele en ‘volledig betrouwbare’ staaltjes van verkooptechniek.

Welnu, beste lezer, nee, het is een echte concrete sleutel, en makkelijk hanteerbaar: namelijk het volmaakt berouw. Dat kan de hemel voor u openen, elke dag, op ieder moment. Als u het ongeluk zou hebben dat u de hemel zou hebben afgesloten door een doodzonde, in het bijzonder wanneer er, in het uur van uw dood, geen priester aanwezig zou zijn, dan zal het volmaakt berouw de laatste sleutel zijn die de hemel voor u opent.

Echter, om die sleutel te kunnen gebruiken, moet u zich eerst de gewoonte hebben eigen gemaakt om hem tijdens uw leven al doeltreffend toe te passen. Hoeveel zielen, die dankzij volmaakt berouw verzekerd waren van de hemel, zouden zonder dat onherroepelijk verloren zijn gegaan! “Als ik in staat zou zijn om het land te doorkruisen om het goddelijke woord te prediken, zou mijn geliefde onderwerp het volmaakt berouw zijn,” zei de geleerde en vrome Kardinaal Franzelin (1816-1886).

### Wat is berouw?

Berouw is zielenpijn en een afschuw over de bedreven zonden. Het moet vergezeld gaan van een goede bedoeling, dat wil zeggen, een vast besluit om zichzelf te verbeteren en niet meer te zondigen.

Om berouw echt te doen zijn, is het noodzakelijk dat het van binnen zit, dat het uit het diepst van het hart komt. Het moet geen simpele formules zijn die zonder nadenken wordt uitgesproken. Het is niet nodig om het te laten zien of horen door zuchten, tranen, enz. Al dat soort uitingen kunnen een aanwijzing zijn, maar ze zijn niet het wezenlijke van berouw. Dat zetelt in de ziel en in de wil om vastbesloten de zonde de rug toe te keren en terug te keren tot God.

Voorts moet berouw alomvattend zijn, dat wil zeggen, het moet betrekking hebben op alle zonden die begaan werden, doodzonden en dagelijkse zonden. Tenslotte moet het bovennatuurlijk zijn en niet alleen maar natuurlijk, want dat heeft geen nut.

Daarom moet berouw, evenals iedere goede zaak, van God komen en van Zijn genade. Alleen de genade van God kan het in ons teweegbrengen. Maar God geeft ons altijd de benodigde genade, vooropgesteld dat we Hem die vragen, vooropgesteld dat we beschikken over goede wil en een oprecht en bovennatuurlijk berouw.

Als ons berouw is gebaseerd op een beweegreden van (eigen-)belang, of om een zuiver natuurlijke reden (tijdelijk kwaad, schaamte, of ziekte), dan zullen we alleen maar natuurlijk berouw hebben, zonder enige verdienste. Als het echter is gebaseerd op de een of andere geloofswaarheid (hel, vagevuur, hemel, God, enz.), dan zullen we werkelijk een bovennatuurlijk berouw hebben.

Dit bovennatuurlijk berouw kan op zijn beurt volmaakt of onvolmaakt zijn, en nu komen we bij het onderwerp over volmaakt berouw.

### Wat is volmaakt berouw?

In een paar woorden, volmaakt berouw is berouw, gebaseerd op liefde en onvolmaakt berouw is berouw dat gebaseerd is op de angst voor God.

Volmaakt berouw is datgene wat voortvloeit uit de volmaakte liefde tot God. Welnu, onze liefde voor God is volmaakt als we Hem liefhebben, omdat Hij oneindig volmaakt, oneindig mooi en oneindig goed is (liefde uit genegenheid) of omdat Hij ons Zijn liefde heeft betoond op zo'n bewonderenswaardige wijze (liefde uit dankbaarheid).

Onze liefde tot God is onvolmaakt als we Hem liefhebben omdat we iets van Hem verwachten.

Dus, bij onvolmaakte liefde denken we vooral aan ontvangen gunsten, en bij volmaakte liefde denken we vooral aan de goedheid van Hem die deze gunsten schenkt. Onvolmaakte liefde doet ons hoofzakelijk de gunst zelf liefhebben, terwijl volmaakte liefde ons de Schepper van deze gunsten doet liefhebben, en dan minder om Zijn gunsten, dan om de liefde en de goedheid die door deze gunsten blijken.

Uit liefde vloeit berouw voort. Dan zal ons berouw volmaakt zijn als we spijt hebben van onze zonden omwille van de volmaakte liefde tot God, hetzij uit genegenheid of uit dankbaarheid.

Het zal onvolmaakt zijn als we berouw hebben van onze fouten uit angst voor God, hetzij omdat de zonde ons de beloning laat verliezen die ons beloofd is, namelijk de hemel; hetzij omdat we de straf hebben verdiend die aan zondaar wordt opgelegd, namelijk de hel of het vagevuur.

Bij een onvolmaakt berouw denken we voornamelijk aan onszelf en aan de kwade gevolgen die de zonde ons brengt, volgens de leer van het geloof. Bij een volmaakt berouw, denken we aan God, Zijn grootheid, Zijn schoonheid, Zijn liefde en Zijn goedheid; we beschouwen de zonde als belediging en dat zij de oorzaak was van het vele doorstane lijden om ons te verlossen. We willen niet op de eerste plaats het goede voor ons, maar voor God.

Een voorbeeld zal ons helpen het beter te begrijpen. Toen Petrus onze Verlosser had verloochend, “ging hij heen en weende bitter.” Waarom weende hij? Was dat wegens de schande die hij zou ondergaan ten overstaan van de andere apostelen?

In dat geval zou het alleen maar een natuurlijke smart zijn geweest en zonder enige verdienste. Was het omdat zijn goddelijke Meester hem misschien de waardigheid als apostel en hoogste herder zou ontnemen, of hem uit Zijn koninkrijk zou verjagen? In dat geval zou het berouw goed zijn, maar niet volmaakt. Nee echt! Hij heeft berouw, hij weent, omdat hij zijn geliefde



Meester, die zo goed, zo heilig is en zijn liefde zo verdient, heeft beledigd. Hij weent, omdat hij die onmetelijke liefde heeft beantwoord met laaghartige ondankbaarheid, en dat is volmaakt berouw.

Welnu, hebt u ook, beste lezer, dezelfde reden als Petrus om een afschuw te hebben van uw zonden, omwille van de liefde, omwille van de volmaakte liefde, en uit dankbaarheid?

Zonder enige twijfel zijn de gunsten van God talrijker dan de haren op uw hoofd en voor elk van die gunsten zou u de woorden van Johannes moeten herhalen: “Laten wij God liefhebben, omdat Hij ons het eerst heeft liefgehad”. (*1 Jh. 4, 19*)

En op welk manier heeft Hij u lief? “Mijn liefde voor u duurt eeuwig,” zegt God zelf, “Ik blijf u altijd trouw.” (*Jer. 31, 3*) Van alle eeuwigheid, voordat er zelfs maar een spoor van u op aarde was, heeft Hij u deze liefhebbende blik toegeworpen, die iedereen doordringt. Hij bereidde voor u een ziel en een lichaam, hemel en aarde, met alle tederheid van een moeder die zich voorbereid om haar kind te verwelkomen, dat op de wereld komt. Het is God die u leven en gezondheid heeft gegeven; Hij is het, die u iedere dag de goede dingen van de natuur geeft.

Deze gedachte was voor heidenen voldoende om hen tot de kennis en de volmaakte liefde tot God te brengen. Om een belangrijker reden zou u hier toe moeten komen – u, een christen, die weet heeft van de liefde en de bovennatuurlijke goedheid die God voor u heeft. Door de profeet (*Jer. 31, 3*) zegt Hij: “Genadig neem Ik u aan, en bouw u weer op”.

Door de erfzonde werd u, zoals alle mensen, veroordeeld; God stuurde Zijn enige Zoon die uw Verlosser werd en u bevrijdde met Zijn bloed door aan het kruis te sterven.

U was het, aan wie Hij liefhebbend dacht in Zijn doodsangst in de Hof van Olijven, terwijl Hij Zijn bloed vergoot onder de zweepslagen en de doornenkroon, toen Hij, Zijn kruis torsend, de lange en pijnlijke weg naar Calvarië ging; toen Hij, aan het kruis genageld, stierf onder afgrijselijke pijnen, was u het, aan wie Hij dacht, met een tedere liefde, alsof u de enige mens op de wereld was. Wat maken wij daaruit op? “Laten we God liefhebben, omdat Hij ons het eerst heeft liefgehad.”

Bovendien, God heeft zich over u ontfermd door het Doopsel, dat de eerste en belangrijkste genade van het leven is, waardoor u in de schoot van de Kerk werd opgenomen. Hoeveel mensen waren in staat tot het ware geloof te komen alleen met behulp van moeite en opofferingen! Maar aan u gaf God dat vanaf de wieg, uit pure liefde. Hij ontfermt zich iedere dag over u door de sacramenten en door talloze zegeningen, zichtbaar en onzichtbaar, waarmee Hij u overstelpt.

U bent als het ware ondergedompeld in een oceaan, de oceaan van goedheid en goddelijke liefde, en Hij wil al deze zegeningen nog bekronen door u bij zich te nemen en u voor eeuwig gelukkig te maken.

Wat geeft u Hem in ruil voor zoveel liefde? Is het niet zo, dat u iets tegenover deze toenaderingen moet stellen? Laten we dus onze God liefhebben, omdat Hij ons het eerst liefhad.

Laten we tot de kern van de zaak komen: Hoe hebt u de liefde beantwoord van een God die zo beminnelijk en goed is? Zonder twijfel door uw on dankbaarheid en door uw zonden. Maar hebt u berouw over deze ondankbaarheid? O ja, zonder twijfel, en u brandt van verlangen om dat goed te maken met een grenzeloze liefde. Welnu, als dat zo is, dan hebt u op dit moment een volmaakt berouw, dat gebaseerd is op de liefde voor God, wat wordt genoemd berouw uit liefde of uit welwillendheid.

Maar in berouw uit welwillendheid zelf is een gradatie, nog meer verheven, dat bestaat uit het zuivere liefhebben van God, omdat Hij oneindig groots is, oneindig volmaakt en waard om te worden bemind, kortom, om Zijn goedertierenheid voor ons. Laten we een vergelijking maken. Er zijn in het heelal talloze sterren die zo ver weg staan, dat we ze niet kunnen zien en toch zijn die allemaal even groot of nog groter dan onze zon die ons eindeloos warmte en leven schenkt.

Veronderstel dat de mens de eeuwige ster, die Gods liefde is, nooit zou hebben gehad. Veronderstel dat God de wereld en geen enkel schepsel ooit had geschapen: Hij zou niet minder groots, niet minder schoon, niet minder glorieus en niet minder waard zijn om bemind te worden, want Hij is het grootste goed, het meest volmaakt en het meest beminnenswaardig.

Dat is de betekenis van de formule “. . . Ik heb diep berouw . . . omdat U oneindig goed en beminnelijk zijt, en omdat de zonde U bedroeft”.<sup>1</sup> Overweeg een moment Gods liefde en in het bijzonder het bittere lijden van de Verlosser en u zult het in uw hart voelen.

Hier zijn de manieren om volmaakt berouw te verkrijgen.

## Hoe verkrijgt u volmaakt berouw?

Herinnert u zich op de eerste plaats dat volmaakt berouw een genade is, en een grote genade, door de barmhartigheid van God. U moet Hem er oprecht om vragen. Vraag het Hem niet alleen op het moment dat u een akte van berouw wilt bidden, maar regelmatig. Het zou het doel van onze vurigste verlangens moeten zijn. Zeg daarom dikwijls “Mijn God, geef mij een volmaakt berouw over al mijn zonden”. Onze Heer zal uw gebed verhoren, als Hij bemerkt dat het uw oprechte verlangen is om Hem te behagen.

Daarna kunt u gemakkelijk een akte van volmaakt berouw bidden. Doe dit aan de voet van een kruis (beeld), in de kerk of in uw kamer en denk uzelf in dat u in aanwezigheid van de gekruisigde Jezus bent en, zijn wonden aanschouwend, mediteert u een tijdje en zeg bij uzelf:

“Wie is degene, die aan het kruis genageld is? Het is Jezus, mijn God en mijn Verlosser. Wat ondergaat Hij? Zijn verminkte lichaam is bedekt met wonden en verraadt de vreselijkste pijn. Zijn ziel is doordrenkt met leed en beledigingen. Waarom lijdt Hij? Voor de zonden van de mensen en ook voor die van mij. Te midden van Zijn bitterheid herinnert Hij zich mij, Hij lijdt voor mij. Hij wil mijn zonden uitwissen”.

Wacht dan, terwijl het altijd warme Bloed van uw zoete Verlosser druppel voor druppel op uw ziel drupt. Vraag uzelf af hoe u reageerde op de

tekenen en tederheid van uw lieflijke Verlosser.

Breng uw zonden in herinnering en, vergeet voor een ogenblik hemel en hel, heb vooral berouw omdat het uw zonden zijn, die uw Verlosser in een dergelijke toestand hebben gebracht. Belof Hem niet meer aan het kruis te nagelen met nieuwe zonden en bid tenslotte langzaam en met vurigheid een akte van berouw.

Een akte van berouw kan op veel manieren worden uitgedrukt, al naar gelang de gevoelens van de boeteling.

Hieronder volgt er een:

“Barmhartige God, ik heb spijt over mijn zonden, omdat ik Uw straffen heb verdiend, maar vooral omdat ik U, mijn grootste Weldoener en hoogste Goed, heb beledigd. Ik verfoei al mijn zonden en belof met de hulp van Uw genade mijn leven te beteren en niet meer te zondigen. Heer wees mij zondaar genadig! (Behoed mij, liefderijke Vader, voor alle bekeringen en gevaren.) Amen.”

In dit gebed brengen we twee redenen van berouw tot uiting: de eerste is onvolmaakt berouw en de volgende is volmaakt berouw. Niets verhindert ons in feite om die twee soorten berouw aan elkaar te koppelen: de eerste leidt ons gemakkelijk naar de tweede.

1. “Omdat ik de straffen van Uw gerechtigheid. . . .” Dit hoort bij onvolmaakt berouw.
2. “Omdat ik Uw gunsten met ondankbaarheid heb beantwoord. . . .” Dit is een reden die volmaakt berouw benadert en ermee ver-

bonden is, want als ik oprecht spijt heb dat ik Gods liefde heb beantwoord met mijn ondankbaarheid en zonden, moet ik noodzakelijkerwijze deze ondankbaarheid goedmaken met mijn liefde. Maar hij die uit liefde spijt heeft dat hij zijn Weldoener heeft beledigd, bezit echt volmaakt berouw, ofwel berouw uit liefde.

3. “Maar vooral omdat ik U heb beledigd. . . .” Lees het bovenstaande gebed nog eens en u zult de betekenis van deze woorden begrijpen. Daar ziet u, duidelijk tot uitdrukking gebracht, liefde en volmaakt berouw.

Voeg om dat makkelijker te verkrijgen de volgende woorden aan het gebed toe, hetzij mondeling of uit uw hart: “Maar vooral omdat ik U heb beledigd, U, die oneindig goed en oneindig beminlijk zijt; U, die mijn Verlosser bent, die aan het kruis gestorven bent voor mijn zonden”.

Daarna volgt het besluit: “Ik belof mijn leven te beteren en niet meer te zondigen”.

Maar, zult u zeggen: dat is makkelijk voor iemand anders, maar voor mij is het iets te hoog en bijna onmogelijk. Denkt u dat het waar is? Geloof dat maar niet!

### **Is het moeilijk een akte van volmaakt berouw te bidden?**

Zonder twijfel, is de akte van volmaakt berouw moeilijker dan de akte van onvolmaakt berouw, die voor de Biecht vereist is.



Niemand kan een volmaakt berouw verkrijgen, zonder de genade van God, voorop gesteld, dat hij dat oprecht wil. Berouw is geworteld in de wil en niet in het gevoel, hoewel, zelfs zonder tranen moet de intensiteit van het berouw wel in verhouding staan tot de zonde of zonden die we hebben begaan.

Bovendien, en dat is een hele goede overweging om ons te bemoedigen, vóór de komst van de Heer was gedurende 4000 jaar tijdens de oude wet volmaakt berouw het enige middel om vergeving van zonden te verkrijgen. Ook vandaag bestaat er voor ontelbare heidenen en kettters geen andere vorm van vergeving. Nu is het waar, dat God de eeuwige dood van de zondaar niet wil. Hij kan geen volmaakt berouw verlangen, indien dat onmogelijk te verkrijgen is. Berouw moet binnen het bereik van iedere mens zijn. Welnu, als zoveel ongelukkigen die leven en sterven, dit volmaakt berouw kunnen verkrijgen, ver van (mits buiten hun eigen schuld) de stroom van genade en de Katholieke Kerk, is volmaakt berouw dan zo moeilijk voor u, die het geluk hebt christen en katholiek te zijn, die veel meer genaden krijgt en veel beter is onderricht dan arme ongelovigen?

Ik ga nog een stap verder. Dikwijls hebt u, zonder het te beseffen, een volmaakt berouw. Bijvoorbeeld, wanneer u eerbiedig aan de Heilige Mis deelneemt, wanneer u aandachtig de Kruisweg bidt, of wanneer u mediteert bij het beeld van de gekruisigde Jezus of Zijn goddelijk Hart.

Soms kunnen een paar woorden al de meest vurige liefde uitdrukken en het meest oprechte berouw. Een paar daarvan zijn, bijvoorbeeld de schiet-

gebedjes: "Mijn Heer en mijn God"; "Mijn Jezus, ik dank U"; "Mijn God, ik bemin U boven alles"; "Mijn God, heb medelijden met mij, arme zondaar"; "Mijn Jezus, ik bemin U".

## Welke uitwerking heeft volmaakt berouw?

Sommige uitwerkingen zijn waarlijk geweldig. De zondaar krijgt, dankzij volmaakt berouw, onmiddellijk vergeving voor elk van zijn fouten, zelfs voordat hij heeft gebiecht. Toch moet hij het besluit nemen om, zodra de gelegenheid er is, te biechten. Dat besluit is vanzelfsprekend bij het volmaakt berouw inbegrepen. Iedere keer dat hij een akte van volmaakt berouw bidt, worden de straffen van de hel onmiddellijk kwijtgescholden, hij krijgt al zijn verdiensten uit het verleden weer terug en verandert van een vijand van God weer in Gods aangenomen zoon en erfgenaam van de hemel.

Voor de oprechte mens vergroot en versterkt het volmaakt berouw de staat van genade. Het wist de dagelijkse zonden uit, die hij heeft verafschuwd, en vermeerdert zijn ware en diepe liefde voor God. Dit zijn de wonderbaarlijke uitwerkingen van de goddelijke genade in de ziel van de christen dankzij volmaakt berouw. Misschien komt het u ongelofelijk voor. Vanzelfsprekend, zult u denken, moet je in stervensgevaar om berouw vragen, maar is het geloofwaardig dat op elk moment volmaakt berouw die uitwerking heeft? Is de leer over het volmaakt berouw ergens op gebaseerd? Mijn antwoord luidt dat deze zo stevig is als de rots, waarop Zijn Kerk is ge-

bouwd en zo zeker als ieder woord van God. Tijdens het Concilie van Trente verklaart de Kerk, bij de uitleg van de hoofdwaarden die door de kettters betwist werden (14<sup>e</sup> Zitting, Hoofdstuk 4 – 25 november 1551), dat volmaakt berouw dat voortvloeit uit de liefde tot God de mens met God zal verzoenen, zelfs voordat het Sacrament van Boete en Verzoening werkelijk is ontvangen.

Welnu, het concilie zegt nergens, dat dit alleen geldt voor een situatie in stervensgevaar. Daarom heeft het volmaakt berouw altijd deze uitwerking. Bovendien vertrouwt de Kerk op de woorden van Jezus: “Als iemand Mij liefheeft, – (en met volmaakt berouw hebben wij Hem lief) – zal hij Mijn woord ter harte nemen, dan zal Mijn Vader hem liefhebben en zullen We bij hem ons verblijf gaan houden”. God kan niet wonen in een ziel die door zonde is bevlekt. Volmaakt berouw of berouw uit liefde wist dus bijgevolg de zonden uit.

Dat is altijd de leer van de Kerk geweest, van de heilige vaders en haar leraren; Baius (de Bay, Vlaams theoloog, 1513-1589) werd veroordeeld omdat hij het tegendeel had verkondigd. Eigenlijk, als, zoals we zojuist hebben gezegd, volmaakt berouw zoveel prachtige uitwerkingen had in het Oude Testament, in het tijdperk van de wet van de vrees, des te meer zullen deze uitwerkingen worden verkregen in het Nieuwe Testament, waarin de wet van de liefde gereert.

Maar, zal iemand zeggen, als volmaakt berouw de zonde uitwist, waartoe dient het dan nog om die zonde daarna te biechten? Het is juist dat volmaakt berouw dezelfde uitwerkingen

heeft als de Biecht, maar je moet dat niet onafhankelijk zien van het Sacrament van Boete en Verzoening, omdat volmaakt berouw heel specifiek een vast besluit veronderstelt om dezelfde zonden die daardoor zojuist werden vergeven, bij een priester te biechten. Want het is een wet van Jezus Christus om alle zonden te biechten, ten minste de doodzonden, en die wet kan niet worden gewijzigd. Is het nodig om je zonden zo spoedig mogelijk na de akte van volmaakt berouw te biechten? Strikt genomen is dat niet noodzakelijk, maar ik beveel u ten sterkste aan dat wel te doen. U zult er op die manier verzekerd van zijn dat u bent vergeven en u zult tegelijkertijd de kostbare genaden ontvangen die verbonden zijn aan het Sacrament van Boete en Verzoening, de zogenaamde sacramentele genaden. Misschien zult u nu in de verleiding komen om bij uzelf te zeggen: “Als het nu zo gemakkelijk is om vergeving van zonden te verkrijgen door een akte van volmaakt berouw, dan hoef ik me toch niet te bekommeren om de Biecht? Ik ga zonder bang te zijn zondigen en ik wordt vrijgesproken van zonde door een akte van volmaakt berouw!” Iedereen die zo denkt, zal zelfs



geen schaduw hebben van volmaakt berouw. Hij zou God niet boven alles beminnen, omdat hij niet de oprechte wens heeft om met de zonde te breken en zijn leven te beteren, de voorwaarde die gesteld wordt zowel door de Biecht als door het volmaakt berouw. Hij kan zichzelf misschien voor de gek houden, maar God nooit. Iemand die echt volmaakt berouw heeft, is vast besloten geen doodzonde meer te doen. Hij zal zichzelf zo gauw mogelijk reinigen in het Sacrament van Boete en Verzoening, en door zijn wil en geholpen door de genade van God zal hij vrij blijven van zonde en zal hij zich meer en meer versterken in de gelukkige staat als een kind van God.

Volmaakt berouw is een grote hulp voor hen, die loyaal en oprecht de staat van genade willen herwinnen en behouden en vooral voor hen die uit gewoonte in zonde vallen, d.w.z. die ondanks hun goede wil van tijd tot tijd struikelen als gevolg van hun slechte gewoonten en hun eigen zwakheid. Maar het is volkomen verschillend voor hen die volmaakt berouw willen gebruiken als een manier om ongestraft te zondigen. Die maken van de goddelijke hulp van volmaakt berouw, een hels vergif.

Beste lezer, zorg ervoor dat u niet tot die laatste categorie behoort en sta niet toe dat u zichzelf met zo'n kostbare genade een slechte dienst bewijst.

### Waarom is volmaakt berouw zo belangrijk en soms zelfs noodzaak?

Het is gedurende ons leven en in ons stervensuur belangrijk.

Op de allereerste plaats is het belangrijk gedurende ons leven. Want wat is er nu eigenlijk belangrijker dan genade? Die verfraait onze ziel; doordringt haar ermee en verandert haar in een schepsel van een andere orde door haar om te vormen tot een kind van God en een erfgenaam van de hemel. Zij maakt al de werken en al het lijden van de christen verdienstelijk voor het eeuwig leven. Zij is de toverstaf die alles in goud verandert – in het goud van bovennatuurlijke verdiensten. Wat is, daar tegenover, triester dan een christen in staat van zonde! Al zijn lijden, al zijn werken, al zijn gebeden blijven vruchteloos, zonder enige verdienste voor de hemel. Hij is een vijand van God, en als hij sterft, gaat hij naar de hel.

De staat van genade is daarom van kapitaal belang en noodzakelijk voor een christen.

Als je de genade hebt verloren, kun je haar op twee manieren terugkrijgen: door de Biecht en door volmaakt berouw. De Biecht is de gewone manier, maar omdat die niet altijd direct beschikbaar is, heeft God ons een buitengewone manier gegeven: het volmaakt berouw.

Nemen we eens aan, dat je op een kwade dag het ongeluk hebt om een doodzonde te bedrijven. Na de zorgen van de dag en in de stilte van de avond ontwaakt je geweten; het veroordeelt je krachtig en je raakt in doodsangst. Wat nu te doen? Welnu, God geeft de gouden sleutel in handen, die voor jou de poorten van de hemel zal openen. Heb een vurig berouw uit liefde voor de goede en vrijgevege God.

Hoe beklagenswaardig is daarentegen de christen die de praktijk van

het volmaakt berouw niet kent. Hij gaat naar bed en staat op in staat van doodzonde. Zo leeft hij twee, drie, vier of meer maanden, misschien jaar in, jaar uit. De duistere nacht waarin hij is gehuld, wordt geen moment door de Biecht onderbroken. Het is een droevige toestand, om bijna altijd in staat van doodzonde te leven, als een vijand van God, zonder enige verdienste voor de hemel en in gevaar voor eeuwige verdoemenis!

Nog een voordeel: als men zich voor het ontvangen van een sacrament, bijvoorbeeld het Vormsel of het Huwelijk, een vergeten, niet gebiechte doodzonde herinnert, dan zal het volmaakt berouw je toestaan het sacrament waardig te ontvangen.

Ook voor een christen in staat van genade is een veelvuldige praktijk van volmaakt berouw zeer nuttig.

Op de eerste plaats zijn we er nooit zeker van dat we in staat van genade zijn. Welnu, ieder akte van volmaakt berouw verkleint die onzekerheid. Het overkomt ons dikwijls dat we ons afvragen of we hebben toegegeven aan een verleiding. Dergelijke twijfels vertragen en ontmoedigen de ziel op het pad van de deugd. Wat dan te doen? Onszelf grondig onderzoeken of we al dan niet aan verleiding hebben toegegeven? Dat heeft geen zin. Bid een akte van volmaakt berouw en je kunt gerust zijn.

Maar zelfs als we de zekerheid zouden hebben dat we in staat van genade zijn, dan nog zal volmaakt berouw heel nuttig voor ons zijn. Ieder akte van volmaakt berouw vermeerderd de genade, en een “ons” genade is meer dan alle schatten van de wereld.

Iedere akte van volmaakt berouw wist de dagelijkse zonden die de ziel verminken; en dan wordt de ziel steeds mooier. Ieder akte van volmaakt berouw scheldt tijdelijke straffen wegens zonde vrij. Denk aan de woorden van de Verlosser met betrekking tot Maria Magdalena: “Daarom zeg ik u dat haar vele zonden vergeven zijn, getuige haar grote liefde”. (*Lc. 7, 47*) En terwijl deze kwijtschelding van tijdelijke straffen ons de aflaten, de goede werken en het aalmoezen geven, doen waarderen, is de liefde voor God, die de koningin van de deugden is, de eerste beweegreden van deze goede werken.

Tenslotte, met iedere akte van volmaakt berouw en van liefde zal je ziel in goede dingen sterker worden, en op die manier kun je erop vertrouwen dat je de grootste genade zult krijgen van de eindvolharding.

De toepassing van volmaakt berouw is daarom zeer belangrijk gedurende ons leven, maar nog belangrijker in het uur van onze dood en het allerbelangrijkst bij het gevaar van een plotselinge dood.

Op een dag brak er brand uit in een dicht bevolkte stad en velen vonden de dood. Onder de velen die het uitschreeuwden op een binnenplaats van een gebouw was een twaalfjarige jongen, die op zijn knieën bad om de genade van berouw en smeekte zijn lotgenoten om met hem mee te bidden. Misschien dankten die mensen aan hem de redding van hun ziel.

Welnu, dergelijke gevaren bedreigen ons op ieder moment en op een tijdstip dat wij er het minst aan denken. Je kunt het slachtoffer worden van een ongeluk, uit een boom vallen, overre-

den worden door een tram of een bus, je kunt 's nachts onverwacht worden overvallen door een brand in je slaapkamer, je kunt misstappen op een trap of tijdens je werk vallen. Men voert je af, terwijl je stervende bent. Men zoekt koortsachtig naar een priester, maar de priester komt later en de tijd is kort. Wat doe je dan? Bid onmiddellijk een akte van volmaakt berouw. Heb een krachtig berouw uit liefde voor en uit dankbaarheid tegenover God en de gekruisigde Jezus Christus. Volmaakt berouw zal je de sleutel voor de hemel geven. Het is niet zo dat dit van toepassing is voor iedereen die tot het laatste moment wacht, in de hoop vrij van iedere zonde te zijn door een eenvoudige akte van berouw. Het is overigens ernstig te betwijfelen dat volmaakt berouw van nut is voor degenen die dat gebruiken om te zondigen. De voordelen zoals beschreven, gelden alleen voor de mensen van goede wil. "Maar," zult u mij vragen, "zal ik tijd hebben voor het maken van een akte van volmaakt berouw?" Ja, met de genade van God. Volmaakt berouw vergt niet veel tijd, vooral niet, als je gedurende je leven dat vaak hebt gedaan. Het kost maar een oogwenk om het vanuit de diepten van je ziel te maken. Bovendien werkt Gods genade efficiënter in momenten van gevaar, en onze geest is dan ook veel actiever. Op de drempel van de dood lijken seconden wel uren. Ik spreek uit persoonlijke ervaring.

Op 20 juli 1886 was ik dicht bij de dood. Het was een zaak van acht tot tien seconden pijn, de tijd die nodig is voor het bidden van een half Onze Vader. In dat hele korte ogenblik gingen duizenden gedachten door mijn



hoofd. Mijn hele leven ging met een onvoorstelbare snelheid aan mij voorbij; tegelijkertijd dacht ik aan wat mij na de dood te wachten stond. Dat gebeurde allemaal, ik zeg het nog eens, in de korte tijd van een half Onze Vader. Gelukkig werd mijn leven gespaard. God wilde dat zo, opdat ik *De Gouden Sleutel tot het Paradijs* kon schrijven. Goed! Het eerste dat ik moest doen in zo'n noodtoestand was, wat men ons in de catechismus leerde, het bidden van een akte van berouw – en mijn toevlucht zoeken tot God en Zijn bescherming te vragen. Op dat moment leerde ik toen van het volmaakt berouw te houden en naar waarde te schatten, zoals het hoort. Later heb ik het aan iedereen, wanneer de gelegenheid zich voordeed, onderricht en aangeprezen. Wat is het jammer als mensen op zo'n laatste moment daar het belang niet van inzien!

Iedereen rent in het rond, men begrijpt de tranen en kreten niet; ze raken in paniek; ze gaan op zoek naar een dokter of een priester; ze brengen water en allerlei medicijntjes, die men toevallig bij zich heeft. En terwijl de zieke persoon in doodsnood verkeert,

heeft misschien niemand medelijden met zijn onsterfelijke ziel; er is niemand die hem voorstelt om een akte van volmaakt berouw te bidden. Als u zich in een soortgelijke situatie bevindt, ga dan naar de stervende, en toon hem, kalm en rustig, het beeld van de gekruisigde Jezus, en vertel hem met vaste stem, dat hij moet nadenken en uit de diepten van zijn ziel moet herhalen wat u hem gaat zeggen. Zeg dan langzaam en duidelijk de tekst van de akte van berouw, zelfs al lijkt het of de getroffen persoon het niet verstaat en er niets van begrijpt. U zult daarmee een uiterst goed werk hebben gedaan, waarvoor hij u eeuwig dankbaar zal blijven. Zelfs als u te doen hebt met een ketter of een heiden, geef hem dan toch in zijn laatste ogenblikken dezelfde hulp. Het is niet nodig dat u met hem over biechten spreekt. Dring erop aan dat hij zich met al zijn liefde tot God en de gekruisigde Jezus richt, terwijl u hem langzaam de akte van berouw voorbidt.

### Wanneer moet u een akte van berouw bidden?

Als u mij tot hier aan toe aandachtig hebt gevolgd, beste lezer, mag ik dan dit van u verlangen: vergeet niet iedere avond voor God en voor uw ziel, een akte van berouw te bidden bij uw andere gebeden. Het is geen zonde om dat af en toe over te slaan, maar ik geef u alleen een goede en nuttige raad. Zeg niet dat het gewetensonderzoek en volmaakt berouw goed zijn voor priesters en voor volmaakte zielen; zeg niet, "Ik heb geen tijd. 's Avonds ben ik te moe". Hoeveel tijd hebt u er voor nodig? Een half uur? Een kwartier? Welnee, een

paar minuten zijn voldoende. Bid u nooit terwijl u in bed ligt?! Denk na het bidden een paar minuten over de fouten en zonden van die dag en zeg langzaam en vurig, aan de voet van het kruis, de akte van berouw. Begin er vanavond nog mee en u zult er geen spijt van krijgen. Als u ooit het ongeluk zou hebben een doodzonde te begaan, blijf dan niet in die toestand. Genees uzelf zo vlug mogelijk door een volmaakt berouw, of anders bij uw avondgebed, en ga zo snel mogelijk biechten.

Tenslotte, beste lezer, vroeger of later zal het uur van uw dood voor u slaan en als, wat God verhoede, dat onverwachts komt, dan kent u de remedie; u weet waar u de sleutel tot de hemel kunt vinden. Als u tijd heeft om zich voor te bereiden, moge uw laatste daad dan een akte van liefde tot God, uw Schepper, uw Verlosser, uw Redder, een oprecht en volmaakte akte van berouw zijn voor alle zonden van uw leven.

Werp u zelf daarna in de armen van de goddelijke barmhartigheid.

En nu beste lezer, laat ik u alleen. Herlees dit werkje en breng het in praktijk. Bewaar het volmaakt berouw in uw hart, beoefen deze kostbare manier om genade te verkrijgen, die de Voorzienigheid u in handen heeft gegeven.

Alles bijeen, de ware sleutel tot de hemel.



1. Letterlijke vertaling van de gedeeltelijke Franse akte van berouw: Mon Dieu, **J'ai un très grand regret de Vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché Vous déplaît.**

# Eucharistische Kruistocht

De Kruisvaarder bidt, communiceert en offert zich op voor de intentie, die Pater Davide Pagliarani, Algemeen-Overste van de Priesterbroederschap St. Pius X, iedere maand opgeeft.

*Juni:*

Tot eerherstel voor de heiligschennende Communies!



Luister eens, het Puntje voor juni is:

*Elke dag het lied Adoro te devote bidden! (Zie Schatkist)*

## Schatkisten

Hoe vol waren de Schatkisten van maart en april 2024?

	<i>maart</i>	<i>april</i>
<i>Aantal Schatkisten:</i>	<b>10</b>	<b>11</b>
Dagelijkse Toewijding	278	292
H. Mis	85	76
H. Communie	65	59
Geestelijke Communie	219	193
Offers	777	734
Tientjes	1.127	1.430
Bezoek aan het Allerheiligste	41	51
Meditatie	128	142
Goed Voorbeeld	264	375
Puntje	132	160

# Jaarprogramma

2024

<b>Wanneer?</b>	<b>Waar?</b>	<b>Wat?</b>
<b>van t/m</b>		
02-06	Gerwen	Sacramentsprocessie
22-06	Utrecht	Bijeenkomst Derde Orde FSSPX
29-06	Zaitzkofen (D)	Priesterwijding
14-07 20-07	Domremy (FR)	Fietstocht met Broeder René Maria
15-07 20-07	Ierland	J.K.I.-reis
22-07 27-07	Antwerpen	Ignatiaanse Retraite (gemengd)
28-07 08-08	Xhos (bij Luik)	E.K.-Zomerkamp
16-08 24-08	Polen	Bedevaart M.I.
31-08 01-09	Nederland	Bedevaart Gorcum-Brielle
09-09 14-09	Antwerpen	Mariale Retraite (gemengd)
14-09	Bonheiden (B)	Sportdag van de Traditie
28-09	Utrecht	Bijeenkomst Derde Orde FSSPX
05-10	Banneux	Bedevaart District Benelux
13-10	Leiden	Patroonsfeest
19-10	Gerwen	Aanbiddingsdag
10-11	Utrecht	Patroonsfeest
23-11	Utrecht	Bijeenkomst Derde Orde FSSPX
24-11	Gerwen	Patroonsfeest
24-11	Leiden	Koordag i.v.m. H. Cecilia
01-12	Gerw./Lei./ Utr.	Adventsbezinning (+ Derde Orde + M.I.)

## Onze Overledenen

Mevr. M.E.V.	Smit-van der Lende	Huizen	11	06	2015
Hr. J.H.	de Beer	Rijswijk	12	06	1986
Br. Samuel	W.H.M. Booms	Harlingen	15	06	2017
Mevr. M.	Finkenflugel-Vosch van Avesaet	Zutphen	19	06	2006
Mevr. M.W.	Groen-Vesterink	Doesburg	28	06	2006



# Collecten in de maanden maart en april 2024



Het **Vastenoffer 2024** heeft in Nederland € 11.585,35 opgebracht! Een mooie opbrengst! Hiervan gaat € 5.792,75 via het District Benelux naar de missies van de Priesterbroederschap St. Pius X in Centraal Amerika. De andere helft is voor ons apostolaat in Nederland. Hartelijk dank!

De collectes voor **onze seminaries** op de Zondag van de Goede Herder hebben in Nederland € 1.480,55 opgebracht. Nogmaals hartelijk dank voor uw vrijgevigheid!

## Kalender Gerwen

### Juni

za.	1	<b>8.00</b>	H. Mis	Eerste zaterdag v.d. maand, Votiefmis v.h. Onbevlekt Hart v. Maria (22 aug.) (3 <sup>e</sup> kl.); ged. H. Angela de Merici, maagd; na de Mis Lof met Rozenhoedje
zo.	2	7.00 10.30 12.15	H. Mis <b>Hoogmis</b> <b>Sacraments- processie</b>	<b>Plechtige viering Sacramentsdag</b> (2 <sup>e</sup> zondag na Pinksteren); Eerste H. Communie; <i>nadien voortzetting v.h. feest in de tuin.</i>
ma.	3	18.30	H. Mis	door de week (4 <sup>e</sup> kl.)
di.	4	18.30	H. Mis	H. Franciscus Caracciolo, bel. (3 <sup>e</sup> kl.)
wo.	5	7.15	H. Mis	H. Bonifatius, biss. en mart. (3 <sup>e</sup> kl.)

do.	6	17.30	Lof	H. Norbertus, biss. en bel. (3 <sup>e</sup> kl.)
		18.30	H. Mis	Eerste vrijdag v.d. maand, <b>Feest v.h. Allerheiligst</b>
vr.	7	<b>18.00</b>	Lof	<b>Hart v. Jezus (1<sup>e</sup> kl.)</b>
		<b>19.00</b>	gez. H. Mis	
za.	8	-----	geen H. Mis	O.L. Vrouw op zaterdag (4 <sup>e</sup> kl.)
<b>zo.</b>	<b>9</b>	<b>10.30</b>	<b>Hoogmis</b>	<b>3<sup>e</sup> zondag na Pinksteren (2<sup>e</sup> kl.)</b>
ma.	10	18.30	H. Mis	H. Margaretha, koningin en weduwe (3 <sup>e</sup> kl.)
di.	11	18.30	H. Mis	H. Barnabas, apostel (3 <sup>e</sup> kl.)
wo.	12	7.15	H. Mis	H. Odulfus, bel. (3 <sup>e</sup> kl.); Bisdom 's Hertogenbosch); ged. H. Johannes a S. Facundo, bel., en HH. Basilides, Cyrinus, Nabor en Nazarius, mart.
do.	13	17.30	Lof	
		18.30	H. Mis	H. Antonius v. Padua, bel. en kerkl. (3 <sup>e</sup> kl.)
vr.	14	7.15	H. Mis	H. Basilius, biss. en kerkl. (3 <sup>e</sup> kl.)
za.	15	-----	geen H. Mis	O.L. Vrouw op zaterdag (4 <sup>e</sup> kl.); ged. HH. Vitus, Modestus en Crescentia, mart.
<b>zo.</b>	<b>16</b>	<b>10.30</b>	<b>Hoogmis</b>	<b>4<sup>e</sup> zondag na Pinksteren (2<sup>e</sup> kl.)</b>
ma.	17	18.30	H. Mis	H. Gregorius Barbarigo, biss. en bel. (3 <sup>e</sup> kl.)
di.	18	18.30	H. Mis	H. Efreem v. Syrië, bel. en kerkl. (3 <sup>e</sup> kl.); ged. HH. Marcus en Marcellianus, mart.
wo.	19	7.15	H. Mis	H. Juliana v. Falconiëri, maagd (3 <sup>e</sup> kl.); ged. HH. Gervasius en Protasius, mart.
do.	20	17.30	Lof	door de week (4 <sup>e</sup> kl.); ged. H. Silverius, paus en mart.
		18.30	H. Mis	
vr.	21	7.15	H. Mis	H. Aloysius v. Gonzaga, bel. (3 <sup>e</sup> kl.)
za.	22	9.00	H. Mis	H. Paulinus, biss. en bel. (3 <sup>e</sup> kl.)
		10.30	<i>Onderricht</i>	<i>Godsdienstlessen</i>
<b>zo.</b>	<b>23</b>	<b>10.30</b>	<b>Hoogmis</b>	<b>5<sup>e</sup> zondag na Pinksteren (2<sup>e</sup> kl.)</b>
ma.	24	18.30	H. Mis	<b>Geboorte v.d. H. Johannes de Doper (1<sup>e</sup> kl.)</b>
di.	25	18.30	H. Mis	H. Wilhelmus, abt (3 <sup>e</sup> kl.)
wo.	26	7.15	H. Mis	HH. Johannes en Paulus, mart. (3 <sup>e</sup> kl.)
do.	27	17.30	Lof	door de week (4 <sup>e</sup> kl.); Mis (voor sommige plaatsen)
		18.30	H. Mis	v. O.L. Vrouw v. Altijddurende Bijstand
vr.	28	7.15	H. Mis	Vigilie v.d. HH. Petrus en Paulus, apostelen (2 <sup>e</sup> kl.)
za.	29	9.00	H. Mis	<b>HH. Petrus en Paulus, apostelen (1<sup>e</sup> kl.)</b>
		10.30	<i>Onderricht</i>	<i>Godsdienstlessen</i>
<b>zo.</b>	<b>30</b>	<b>10.30</b>	<b>Hoogmis</b>	<b>6<sup>e</sup> zondag na Pinksteren (2<sup>e</sup> kl.)</b>

## Juli

ma.	1	18.30	H. Mis	<b>Feest v.h. Kostbaar Bloed v. O.H. Jezus Christus (1<sup>e</sup> kl.)</b>
-----	---	-------	--------	---

di.	2	18.30	H. Mis	O.-L.-Vrouw-Visitatie (2 <sup>e</sup> kl.); ged. HH. Processus en Martinianus, mart.
wo.	3	7.15	H. Mis	H. Rumoldus, biss. en mart. (3 <sup>e</sup> kl.; Bisdom 's Hertogenbosch); ged. H. Ireneüs, biss. en mart.
do.	4	17.30	Lof	Eerste donderdag v.d. maand, votiefmis v. O.H.J.Chr. Hoge priester (3 <sup>e</sup> kl.);
		18.30	H. Mis	
vr.	5	17.30	Lof	Eerste vrijdag v.d. maand, Votiefmis v.h. H. Hart v. Jezus (3 <sup>e</sup> kl.); ged. H. Antonius Maria Zaccaria, bel.
		18.30	H. Mis	
za.	6	9.00	H. Mis	Eerste zaterdag v.d. maand, Votiefmis v.h. Onbevlekt Hart v. Maria (22 aug.) (3 <sup>e</sup> kl.); daarna uitstelling tot 12.30 uur
<b>zo.</b>	<b>7</b>	<b>10.30</b>	<b>Hoogmis</b>	<b>7<sup>e</sup> zondag na Pinksteren (2<sup>e</sup> kl.)</b>

### Activiteiten in Gerwen

#### Catechismusonderricht kinderen:

Zaterdag 22 en 29 juni (van 10.30-12.00 uur)

**J.K.I.**-bijeenvkomsten: 1 juni voorbereiding Processie

**Sacramentsprocessie:** 2 juni

**E.K.**-bijeenvkomsten: 2 juni Processie en 15 juni Bedevaart Priester Poppe

**Geloofsverdieping volwassenen:** 10 juni

**Gebedsinitiatief:** na de Hoogmis op de 1<sup>e</sup> zondag van de maand

- Heren: 1. bekeringen en 2. heiliging van het familieleven

- Dames: 3. roepingen

# Kalender Leiden

## Juni

za.	1	9.00	H. Mis	Eerste zaterdag v.d. maand, Votiefmis v.h. Onbevlekt Hart v. Maria (22 aug.) (3 <sup>e</sup> kl.); ged. H. Angela de Merici, maagd; daarna uitstelling tot 13.00 uur
		10.20	Onderricht	Godsdienstlessen
<b>zo.</b>	<b>2</b>	-----	<b>geen H. Mis</b>	<b>2<sup>e</sup> zondag na Pinksteren; plechtige viering Sacramentsdag in Gerwen!</b>
vr.	7	<b>18.00</b>	Lof	Eerste vrijdag v.d. maand, <b>Feest v.h. Allerheiligst</b>
		<b>19.00</b>	gez. H. Mis	<b>Hart v. Jezus (1<sup>e</sup> kl.)</b>
za.	8	9.00	H. Mis	O.L. Vrouw op zaterdag (4 <sup>e</sup> kl.)
		10.20	Onderricht	Godsdienstlessen
<b>zo.</b>	<b>9</b>	<b>10.30</b>	<b>Hoogmis</b>	<b>3<sup>e</sup> zondag na Pinksteren (2<sup>e</sup> kl.)</b>

vr.	14	-----	geen H. Mis	H. Basilius, biss. en kerkl. (3 <sup>e</sup> kl.)
za.	15	-----	geen H. Mis	O.L. Vrouw op zaterdag (4 <sup>e</sup> kl.); ged. HH. Vitus, Modestus en Crescentia, mart.
<b>zo.</b>	<b>16</b>	<b>10.30</b>	<b>Hoogmis</b>	<b>4<sup>e</sup> zondag na Pinksteren (2<sup>e</sup> kl.)</b>
vr.	21	18.30	H. Mis	H. Aloysius v. Gonzaga, bel. (3 <sup>e</sup> kl.)
za.	22	9.00	H. Mis	H. Paulinus, biss. en bel. (3 <sup>e</sup> kl.)
		10.20	Onderricht	Godsdienstlessen
<b>zo.</b>	<b>23</b>	<b>10.30</b>	<b>Hoogmis</b>	<b>5<sup>e</sup> zondag na Pinksteren (2<sup>e</sup> kl.)</b>
ma.	24	18.30	H. Mis	<b>Geboorte v.d. H. Johannes de Doper (1<sup>e</sup> kl.)</b>
vr.	28	18.30	H. Mis	Vigilie v.d. HH. Petrus en Paulus, apostelen (2 <sup>e</sup> kl.)
za.	29	9.00	H. Mis	<b>HH. Petrus en Paulus, apostelen (1<sup>e</sup> kl.)</b>
		10.20	Onderricht	Godsdienstlessen
<b>zo.</b>	<b>30</b>	<b>10.30</b>	<b>Hoogmis</b>	<b>6<sup>e</sup> zondag na Pinksteren (2<sup>e</sup> kl.)</b>

## Juli

vr.	5	17.30	Lof	Eerste vrijdag v.d. maand, Votiefmis v.h. H. Hart v. Jezus (3 <sup>e</sup> kl.); ged. H. Antonius Maria Zaccaria, bel.
		18.30	H. Mis	
za.	6	9.00	H. Mis	Eerste zaterdag v.d. maand, Votiefmis v.h. Onbevlekt Hart v. Maria (22 aug.) (3 <sup>e</sup> kl.); daarna uitstelling tot 13.00 uur
<b>zo.</b>	<b>7</b>	<b>10.30</b>	<b>Hoogmis</b>	<b>7<sup>e</sup> zondag na Pinksteren (2<sup>e</sup> kl.)</b>

## Activiteiten in Leiden

### Catechismusonderricht kinderen:

Zaterdag 1, 8, 22 en 29 juni (van 10.20-12.00 uur)

**E.K.**-bijeenkomsten: 2 juni Processie, 9 juni en 15 juni Bedevaart Priester Poppe

**J.K.I.**-bijeenkomsten: 1 juni voorbereiding Processie en 7 juli

**Geloofsverdieping volwassenen en M.I.:** 17 juni

**Gebedsinitiatief:** voor roepingen: na de Hoogmis op de 3<sup>e</sup> zondag van de maand

# Kalender Utrecht

## Juni

za.	1	-----	geen H. Mis	Eerste zaterdag v.d. maand; ged. H. Angela de Merici, maagd (3 <sup>e</sup> kl.)
<b>zo.</b>	<b>2</b>	-----	<b>geen H. Mis</b>	<b>2<sup>e</sup> zondag na Pinksteren; plechtige viering Sacramentsdag in Gerwen!</b>

vr.	7	<b>18.00</b> <b>19.00</b>	Lof gez. H. Mis	Eerste vrijdag v.d. maand, <b>Feest v.h. Allerheiligst Hart v. Jezus</b> (1 <sup>e</sup> kl.)
za.	8	9.00 10.30	H. Mis <i>Onderricht</i>	O.L. Vrouw op zaterdag (4 <sup>e</sup> kl.) <i>Godsdienstlessen</i>
zo.	9	<b>10.30</b>	<b>Hoogmis</b>	<b>3<sup>e</sup> zondag na Pinksteren</b> (2 <sup>e</sup> kl.)
vr.	14	18.30	H. Mis	H. Basilius, biss. en kerkl. (3 <sup>e</sup> kl.)
za.	15	9.00 10.30	H. Mis <i>Onderricht</i>	O.L. Vrouw op zaterdag (4 <sup>e</sup> kl.); ged. HH. Vitus, Modestus en Crescentia, mart. <i>Godsdienstlessen</i>
zo.	16	<b>10.30</b>	<b>Hoogmis</b>	<b>4<sup>e</sup> zondag na Pinksteren</b> (2 <sup>e</sup> kl.)
vr.	21	18.30	H. Mis	H. Aloysius v. Gonzaga, bel. (3 <sup>e</sup> kl.)
za.	22	<b>11.00</b>	H. Mis	H. Paulinus, biss. en bel. (3 <sup>e</sup> kl.)
zo.	23	<b>10.30</b>	<b>Hoogmis</b>	<b>5<sup>e</sup> zondag na Pinksteren</b> (2 <sup>e</sup> kl.)
ma.	24	18.30	H. Mis	<b>Geboorte v.d. H. Johannes de Doper</b> (1 <sup>e</sup> kl.)
vr.	28	18.30	H. Mis	Vigilie v.d. HH. Petrus en Paulus, apostelen (2 <sup>e</sup> kl.)
za.	29	9.00 10.30	H. Mis <i>Onderricht</i>	<b>HH. Petrus en Paulus, apostelen</b> (1 <sup>e</sup> kl.) <i>Godsdienstlessen</i>
zo.	30	<b>10.30</b>	<b>Hoogmis</b>	<b>6<sup>e</sup> zondag na Pinksteren</b> (2 <sup>e</sup> kl.)

## Juli

ma.	1	18.30	H. Mis	<b>Feest v.h. Kostbaar Bloed v. O.H. Jezus Christus</b> (1 <sup>e</sup> kl.)
vr.	5	17.30 18.30	Lof H. Mis	Eerste vrijdag v.d. maand, <b>Votiefmis v.h. H. Hart v. Jezus</b> (3 <sup>e</sup> kl.); ged. H. Antonius Maria Zaccaria, bel.
za.	6	9.00	H. Mis	Eerste zaterdag v.d. maand, <b>Votiefmis v.h. Onbevlekt Hart v. Maria</b> (22 aug.) (3 <sup>e</sup> kl.); daarna <b>Lof met Rozenhoedje</b>
zo.	7	<b>10.30</b>	<b>Hoogmis</b>	<b>7<sup>e</sup> zondag na Pinksteren</b> (2 <sup>e</sup> kl.)

### *Activiteiten in Utrecht*

#### ***Catechismusonderricht kinderen:***

Zaterdagen 8, 15 en 29 juni (van 10.30-12.00 uur)

***J.K.I.***-bijeenkomsten: 1 juni voorbereiding Processie in Gerwen en 9 juni

***E.K.***-bijeenkomsten: 2 juni Processie en 15 juni Bedevaart Priester Poppe

***Bijeenkomst Derde Orde***: 22 juni

***Geloofsverdieping jeugd***: 16, 23 en 30 juni

# Onze adressen in Nederland

*Gerwen*

*Leiden*

*Utrecht*

Oude St. Clemenskerk

Heuvel 21  
5674 RR Nuenen  
Telefoon

+31 (0)40 283 45 05

H. Mis zie pagina 17

Kapel O.L.V. van de  
Rozenkrans

Sumatrastraat 197  
2315 BD Leiden

Telefoon  
+31(0)71 782 05 05 of  
+31 (0)40 283 45 05

H. Mis zie pagina 19

St. Willibrordkerk

Minrebroederstraat 21  
3512 GS Utrecht

Telefoon  
+31 (0)40 283 45 05

H. Mis zie pagina 20

Telefoontijden: maandag t/m zaterdag 09.30-12.00 en 14.00-17.30 uur.  
In noodgevallen staan wij u vanzelfsprekend ook buiten deze tijden ter beschikking. Bovendien kunt u altijd een bericht op ons antwoordapparaat achterlaten of per e-mail met ons in contact treden.

## E-mail adressen van de priesters

Pater C. de Beer: [c.debeer@fsspx.email](mailto:c.debeer@fsspx.email)

Pater K. Huysegems: [k.huysegems@fsspx.email](mailto:k.huysegems@fsspx.email)

Pater M. De Clercq: [m.declercq@fsspx.email](mailto:m.declercq@fsspx.email)

**Steun het  
Informatie-  
blad!**

## Bankrekening

Stichting St. Jozef Nuenen  
Heuvel 23

5674 RR Nuenen

IBAN: NL11 INGB 0003 9907 90

BIC: INGBNL2A

## *Kerkrade*

(Duitstalig)

Kerk St. Maria ter Engelen  
Pannesheiderstraat 71  
6462 EB Bleijerheide/Kerkrade  
Telefoon +31 (0)45 567 13 97

Op zon- en feestdagen  
gelezen H. Mis 8.30 uur en  
Hoogmis 10.00 uur

De erediensten worden verzorgd  
door de priesters van de  
Priorij St. Bonifacius  
Bottroper Strasse 295  
D-45356 Essen  
Telefoon +49 (0) 20 166 49 22

# District Benelux

*Brussel (Namen, Quiévrain en  
Luxemburg)*

Christus Koning Priorij  
Eendrachtstraat 37  
1050 Brussel  
Telefoon +32 (0)2 550 00 20

St. Jozefkerk  
Frère - Orban Square  
1040 Brussel  
Telefoon +32 (0)474 860 755  
H. Mis

- zon- en feestdagen 8.00 uur  
10.00 uur
- ma. t/m za. 18.00 uur

## *Antwerpen*

Priorij van het Allerheiligste Sacrament  
Hemelstraat 21-23  
2018 Antwerpen  
Telefoon +32 (0)3 229 01 80  
H. Mis

- zon- en feestdagen 7.30 uur  
10.00 uur
- ma., di. 7.00 uur
- wo, za. 7.30 uur
- do., vr. 18.30 uur

## *Gent*

Sint-Amanduskapel  
Kortrijksesteenweg 139  
9000 Gent  
Telefoon +32 (0)3 229 01 80  
H. Mis

- zon- en feestdagen 10.00 uur

# Colofon

## **Uitgever**

Priesterbroederschap St. Pius X

## **Redactie**

Pater C. de Beer  
Priorij St. Clemens  
Heuvel 23  
5674 RR Nuenen  
Telefoon +31 (0)40 283 45 05

## **Kopijsluiting IB 345**

Vrijdag 14 juni 2024

## **Giften ter ondersteuning**

Uw giften ter ondersteuning van ons werk zijn zeer welkom: ze vormen de enige financiële steun voor het apostolaat van de Priesterbroederschap St. Pius X in Nederland. Voor uw overschrijving kunt u gebruik maken van

- internetbankieren,
- een automatische machtiging, of
- een eenmalige overschrijving.

## **U vindt ons ook op internet**

- [www.fsspx.be/nl](http://www.fsspx.be/nl)

## **Biechtgelegenheid**

Op zon- en verplichte feestdagen: een uur vóór de H. Mis, tot ten laatste 10 minuten vóór de Mis, eventueel ook na de Mis.

## **Stipendium voor de H. Mis**

Het stipendium voor een H. Mis bedraagt: € 18,00.

## **2 Voorwoord**

**VAN DE PRIESTERBROEDERSCHAP**

## **3 De Gouden Hemelsleutel tot het Paradijs: volmaakt berouw**

**EUCCHARISTISCHE KRUISTOCHT**

## **15 Schatkisten**

**VAN DE PRIORIJ**

## **16 Jaarprogramma**

## **16 Onze Overledenen**

## **17 Collecten in de maanden maart en april 2024**

## **17 Kalender Gerwen**

## **19 Kalender Leiden**

## **20 Kalender Utrecht**

## **22 Onze adressen in Nederland**

## **23 District Benelux**

## **23 Colofon**