



GEBED VOOR DE TOEKOMSTIGE BISSCHOPPEN

Dagelijks te bidden vanaf 8 mei, het feest van O.L.-Vrouw, Middelares van alle genaden, tot 1 juli 2026, het feest van het Kostbaar Bloed van Onze Heer.

Eeuwige en almachtige God, die wilt dat alle mensen tot het heil en de kennis van de waarheid komen, U wiens Geest het hele Lichaam van de Kerk heiligt en leidt, wij smeken U nederig, op voorspraak van O.L.-Vrouw, Midelares van alle genaden, om in de noden van Uw Kerk te voorzien door de overvloed van Uw genade over Uw uitverkorenen uit te storten.

Laat in hen de standvastigheid van het geloof, de zuiverheid van de liefde en de oprechtheid van de vrede schitteren.

Mogen hun woorden en hun prediking niet steunen op de overtuigende taal van menselijke wijsheid, maar op de Geest en de kracht van God.

Mogen zij, onvermoeibaar naar buiten toe, in zichzelf de vurigheid van de Geest bewaren; mogen zij hoogmoed haten, mogen zij nederigheid en waarheid liefhebben, en deze nooit verraden onder de druk van lof of vrees.

Mogen zij de duisternis niet voor licht houden, noch het licht voor duisternis; mogen zij het kwade niet goed noemen, noch het goede kwaad.

Mogen zij zowel de wijzen als de onverstandigen dienen, zowel de geleerden als de onwetenden, om de vrucht van ieders voortuitgang te plukken.

Vermenigvuldig Uw zegen en Uw genade over hen, opdat zij, vervuld van vroomheid door Uw gave, te allen tijde vruchtbaar Uw goddelijke barmhartigheid mogen aanroepen.

Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van dezelfde Heilige Geest, God, in alle eeuwigheid. Amen.

R̄. Heilige Paus Pius X.

V̄. Bid voor ons.